

18 SEPTEMBER

Zalig zijn de reinen van hart (1)

Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
MATTHEÛS 5:8

Een rein hart is – eenvoudig gezegd – een hart dat op aarde niets aan bezit, eer, macht en pracht hangt, zoals de wereld. Want dat doen onreine harten, zoals Lukas zegt dat dát onreine harten zijn, waarin Gods Woord geen vrucht kan dragen, net als een vervuilde akker vol stenen, vol distels en doornen en ander onkruid, die ook niets goeds kan voortbrengen (vgl. Lukas 8:6 vv).

Als de mensen echter zó gesteld zijn dat ze geld, bezit en alle andere dingen hebben als niet hebbende (vgl. 1 Korinthe 7:29 vv), en Gods Woord en Koninkrijk eerst en meest zoeken (vgl. Mattheüs 6:33), dan hebben ze pas echt goede en reine harten. Daar zal de vrucht van dag tot dag meer toenemen en groeien, zoals Petrus ons aanspoort: 'Maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus' (vgl. 2 Petrus 3:18).

Dat wil zeggen: dat we God steeds beter leren kennen, en vanwege Zijn genade en hulp ons hoe langer hoe meer vertroosten en verheugen. Dat zijn nog eens zalige mensen, waar Christus van roemt: 'En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de alleen ware God, en Hem Die U gezonden hebt, Jezus Christus' (vgl. Johannes 17:3).

[WA 52, 560, 5-19]

LEZEN: 2 PETRUS 3:11-18 OF
PSALM 51 MET AANDACHT VOOR VERS 12



Woorden van wijsheid,
door Maarten Luther

VERTROOST
ELKAAR
MET DEZE
WOORDEN

Daagboek over belofte en troost

19 SEPTEMBER

Zalig zijn de reinen van hart (2)

Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
MATTHEÛS 5:8

Daarentegen zijn de anderen, ondanks al hun bezittingen, maar ongelukkige [lett.: onzalige] mensen, en wel, omdat zij óf het Woord niet hebben óf het niet ter harte nemen. Daardoor kunnen ze het Woord hun enige troost en schat niet laten zijn. Zij komen immers nooit zover dat zij God echt zien en kennen.

Als het nu op de dood aan gaat, en de christenen dan alle troost, vreugde en hoop in God hebben, dan moeten die anderen voor God vrezen. Ze zijn dan nog banger voor God dan voor de duivel! Daar moet ook wel een rampzalig en ellendig sterven op volgen.

Daarom zullen we slechts in alle ernst blijven bij het Woord, en dat alleen in onze harten laten wonen en laten schijnen. Daar [in het Woord] zullen we God goed zien en zeker zijn dat Hij een genadige en barmhartige God is. En hoewel geen mens voor Hem onschuldig is, weten we toch dat Hij al onze zonden heeft vergeven, en omwille van Christus ons voor eeuwig zal zalig maken. Wanneer ik zeg: 'Een rein hart ziet alleen op het Woord en de wil van God', dan sluit ik alle goede werken daarbij in, want uit deze eeuwige Bron zullen zij alle voortvloeien. Anders, wanneer het Woord en het geloof niet reeds tevoren in het hart zijn, blijft het hart onrein en komen daaruit alleen onreine werken.

[WA 52, 560, 19-40]

Zalig zijn de vreedzamen (1)

*Zalig zijn de vreedzamen;
want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.*

MATTHEÛS 5:9

Vreedzaam zijn betekent: dat we graag bereid zijn om met raad en daad voor ieder vrede en verzoening te zoeken. Bovendien dat we toorn en drift, onvrede en onenigheid, en allerlei kwaadwilligheid overal en altijd zoeken te voorkomen. Dit is dan nóg een deugd die wel een echte christelijke eigenschap mag worden genoemd. Geen wonder dat deze deugd hier zo hoog wordt geprezen! Nu, het is niet zó bedoeld dat het alleen vredestichten wordt genoemd, wanneer u tussenbeide komt als twee kwajongens of twee burens elkaar een keer in de haren vliegen. Het gaat verder: deze deugd kan en moet je voortdurend en onophoudelijk beoefenen onder alle [maatschappelijke] standen en onder alle mensen. Waar we maar kunnen, zullen we verdeeldheid tegengaan en verzoening bewerkstelligen. Als voorbeeld: je ziet in de huisgezinnen dat man en vrouw het niet altijd met elkaar eens zijn. Wat doet de duivel dan? Voor hem is dat een goede gelegenheid: hij kan nu de getrouwen aanzetten om onmin en ruzie met elkaar te maken. Hij heeft immers duizenden middelen om overal onheil te stichten. Daarom stookt hij het vuurtje op en blaast er net zolang in, totdat er allerlei verwijten over en weer vliegen. Als niemand zijn mond meer in bedwang kan houden, dan heeft deze boef zijn zin en wens verkregen. Maar wat zegt Christus? 'Man, vrouw, u bent toch discipelen van Mij? Dan moet u toch weten dat Mijn leerlingen vredestichters zijn? U hebt toch geen plezier in ruzie en twist, in razen, schelden en vloeken?'

[WA 52, 561, 1-18]

LEZEN: KOLOSSENZEN 3:12-17 OF 1 PETRUS 5



Woorden van wijsheid, door Maarten Luther

VERTROOST
ELKAAR
MET DEZE
WOORDEN

Dagboek over belofte en troost

Zalig zijn de vreedzamen (2)

*Zalig zijn de vreedzamen;
want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.*

MATTHEÛS 5:9.

Natuurlijk, er zal onder christenen ook weleens een verkeerd woord vallen, maar spoedig hebben ze er alweer spijt van en willen ze weer in vrede met elkaar leven. Zo zullen we met elkaar omgaan. Geef toch geen oorzaak dat boze kwaadwilligheid bij u intrekt. Streef er altijd naar dat de eensgezindheid spoedig weer nieuw en volkomen wordt. Dan alleen handelt u als een christen en bent u een zalig mens. Want (denk erom!) u bent een discipel van Christus en een kind van God. De natuur van de duivel is dat hij graag onenigheid aanricht, want hij is een moordenaar en vijand van het leven. Deze natuur hebben zijn kinderen ook, die hebben ook plezier in schelden, klagen, onmin en ruzie en willen graag overal onenigheid aanrichten. Maar zulke mensen horen niet thuis in het Rijk van God. Daarom bedenk: 'Wilt u Mijn discipelen en ware kinderen van God zijn, wees dan vredelievend, onderdruk toorn en haat, waar u kunt, scheld niet terug, vloek niet terug. Een goed woord vindt altijd een goede woning [= Duits spreekwoord]. Dan zal er geluk en voorspoed bij u zijn.' Daartegenover is er allerlei ellende bij hen die oorzaak geven tot onvrede, wat je dan ook bij mensen ziet die niet anders kunnen dan als kat en hond met elkaar leven. Geen van hen wil de andere een woord vergeven; terugschelden, terugvloeken en terugslaan wil iedereen! Dat is een teken dat u geen kinderen van God, maar kinderen van de duivel bent, omdat u zijn natuur zó goed volgt en in haat en onvrede plezier hebt.

[WA 52, 561, 19-36]

LEZEN: KOLOSSENZEN 3:18-25 OF EFEZE 5:1-21