



Overlijdensbericht ds. K. Veldman

Katwijk aan zee, 09-12-2024

Afgelopen zondagnacht ontvingen wij het droevige bericht uit Canada dat zaterdagmiddag 7 december om 16.50 uur Canadian Ontario Time (22.50 uur NL tijd) onze geliefde herder en leraar dominee K. Veldman is overleden op de leeftijd van 80 jaar. Hij is thuis in Otterville omringd door zijn vrouw en kinderen ontslapen in de zekerheid des geloofs en hope des eeuwigen levens. De laatste maanden van zijn leven leed hij aan een ernstige [leveraandoening](#) en klachten aan zijn gal. Na zijn publieke afscheid in Tillsonburg mocht hij nog ongeveer 4 weken leven, waarvan hij de laatste week erg verzwakte en niet of nauwelijks meer aanspreekbaar was. Als ik zijn vrouw in deze tijd dan weleens vroeg hoe het mocht gaan, antwoordde ze: liefde en vrede! De heilsleer en prediking van wet en evangelie, de dood in Adam en het leven in Christus Jezus, die hij mocht brengen was en is voor velen in Nederland tot rijke troost en zegen geweest. Het verdriet zal daarom groot zijn. Maar hij mag door middel van zijn bewaarde preken nog [\(s\)preken nadat hij is gestorven](#). Toch is bij mij persoonlijk, ondanks het innerlijk verdriet, de dankbaarheid en blijdschap dat ik deze prins der predikers niet alleen als een bekwaam leraar, maar ook als een vriend en [broeder](#), mocht leren kennen, groter dan de droefheid om het heengaan van een kind des Heeren die mocht ingaan in de hemelse vreugde van Zijn dierbare Zaligmaker. Wie zou hem hier beneden in dit aardse Mesech der ellende deze vreugde en blijdschap misgunnen? Laten we hierom opmerken en de Heere God danken voor hetgeen Nederland in deze donkere tijden nog uit genade om niet door middel van zijn prediking mocht ontvangen, en minder spreken over hetgeen we zullen missen, en ook niet doen alsof met zijn heengaan de gepredikte Waarheid is vergaan. Want hoewel wij allen de boodschap van het evangelie onwaardig zijn en zwaarlijk verzondigd hebben, en hoe duister de tijden ook mogen worden, God is werkelijk de enige Getrouwe Die van eeuwigheid gedacht heeft aan Zijn genade, en heeft Zijn trouw aan het geestelijk verkoren Israël nooit gekrenkt, en zal daarom blijven werken tot in het laatste nageslacht en einde der dagen. Want, ook deze ontslapen herder en leraar mocht het met zijn broeder Job betuigen: Wat heb ik dat ik niet van God heb ontvangen? Gekregen om niet, en doorgegeven om niet! In en van zichzelf alleen maar drek en zonde, doch in Hem enkel genade, rechtvaardig en heilig voor God, witter dan sneeuw en schoner dan de dagenraad. Hij zag zichzelf als een onwaardig kind die van genade mocht leven, en als een nietig knechtje in Gods handen die het in de middelijke weg mocht doorgeven dat er nog genade is voor verloren zondaren die niet meer weten hoe ze zalig moeten worden. Het bloed van de Heere Jezus Christus reinigt van alle zonden. Het lichaam van wijlen dominee Veldman zal DV zaterdagmorgen op 14 december worden begraven. De voorafgaande rouwdienst zal gehouden worden in het kerkje van zijn voormalige gemeente te Springford, Ontario CA.

Ds. Veldman diende sinds 1979 de gemeente van Leerbroek, vanaf 1983 de gemeente te Staphorst, vanaf 1987 de gemeente te Nederhemert, vanaf 1989 de gemeente te Springford (Canada), vanaf 1996 de gemeente te Harskamp, vanaf 2001 de gemeente te Grand Rapids (USA) en vanaf 2004 de gemeente te Vriezenveen. Op 26 augustus 2009 ging hij met emeritaat. Daarna preekte hij nog enkele jaren in Alblisserdam.

Met hoogachting en liefde geschreven, D.J. Kleen

*This I know; for God is for me.
~ Psalm 56:9b*

In His time, God took unto Himself our loving husband, father, father-in-law, opa,
and great-grandpa

The Reverend Klaas Veldman

*Zwolle, The Netherlands - May 26, 1944 †Otterville, Canada - December 7, 2024

Lia Veldman - van Dijk

Marit and Jacob Bisschop
Lisette Veldman
Claudi and Iain Campbell
Meine and Esther Veldman
Tim and Ingrid Veldman
Hester Veldman
Justus and Harlene Veldman
Johannes and Marga Veldman
Paul and Elena Veldman

and many sweet grandchildren and great-grandchildren

Funeral service will be held at the Springford Reformed Church of Springford,
Ontario on Saturday, December 14, 2024 at 11:00 a.m. D.V., Rev. Meine Veldman
officiating. Interment to follow at Springford Cemetery.

Springford Reformed Church will stream the service and graveside at:
www.sermonaudio.com/broadcasters/src/

Correspondence Address:
237 Main Street West
PO Box 23
Otterville, ON N0J 1R0
Canada

In lieu of flowers, charitable donations can be made to the furtherance of
"Worldwide Theological Education".
Please make checks payable to: Oxford Church (memo: Worldwide Theological
Education) or e-transfer to: donations@oxfordchurch.ca

IN MEMORIAM

