

## berichtje van een van zijn kinderen

Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar mijn vader bevindt zich in zijn laatste fase op deze aarde... eindstadium van levercirrose... Hoewel we konden zien dat het niet goed met hem ging, is het een beetje een schok en het kan nu heel snel gaan..maar het kan ook even duren.. Hij houdt vocht vast en is heel erg moe  
Geen controle over zijn blaas en stoelgang  
We hebben goed contact met de huisarts en kunnen haar altijd bellen als dat nodig is  
Maar het is zo verdrietig om hem te zien sterven. De wetenschap dat hij naar zijn hemelse Vader zal gaan, maakt het gemakkelijker  
We zijn als familie heel hecht en proberen thuis voor hem te zorgen  
Zuster Hester is weer onderweg naar Canada om ook te helpen...

Katwijk, 08-11-2024

*Geliefde dominee Veldman, ik hoorde dat er weer lichamelijke klachten zijn rondom uw gal en lever. Terwijl uw aardse tabernakel wordt afgebroken hoop en bid ik dat uw Heilzon begint te dagen en dat u straks in vrede mag sterven. Een vrede die onze oudste Broeder heeft verworven voor Zijn verkorenen. Hij zal nooit begeven de werken Zijner Handen, anders zou Hij Zichzelf en Zijn Woord verloochenen, en dat kan gelukkig niet. Zalig degenen die in de Heere sterven. Bedenk dat de ark des verbonds middenin in de Jordaan stond bij de intocht in Kanaän. Lieve broeder, Hij is ons in alle dingen voorgegaan. Wat heeft Hem bewogen in onze plaats voor God te willen gaan staan. Ik voor u daar gij anders een eeuwige dood had moeten sterven. Neemt, eet, dit is Mijn Lichaam dat voor u is verbroken, gedenkt en gelooft etc. Hij heeft voor de overtreders gebeden, dominee. Uw leer en prediking heeft veel voor ons arm vaderland mogen betekenen. Door een weg van omzwervingen op deze aarde mocht u de haast verloren gegane nje leer der reformatie bij vernieuwing terug brengen naar Nederland. Tot een oordeel van het werkheilig farizeïsme, echter tot grote blijdschap en vertroosting van vele gestorven kinderen Gods, dewelken in en uit Hem een nieuw leven ontvingen! Ik wil u na den Heere God die dit alles uit vrije genade om niet heeft willen schenken nogmaals hartelijk danken. Ik heb via m'n website getracht deze leer en prediking van wet en evangelie die u in Nederland nieuw leven mocht inblazen, mede helpen alom te verspreiden, gelijk destijds de helpers van de grote hervormer Maarten Luthers geschreven werken hielpen verspreiden. Indien de wet niet scherpelijk ten dode wordt gepreekt, is en blijft het evangelie krachteloos en doet het geen kracht ten leve. God kwam erin mede, Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen. U was mijn mentor en geestelijk vader, ondanks uw gebreken die ik nog veel meer heb dan u, heb ik in Christus Jezus heel veel van u gehouden. Ik durf niet meer te bellen omdat ik hoorde dat de kinderen en kleinkinderen bij u zijn om afscheid te nemen. Vaarwel lieve vriend en broeder. Tot in de gewesten van eeuwige gelukzaligheid waar we God straks voor eeuwig mogen schouwen! Straks hoeft u nooit meer te zondigen, dominee. Nooit meer God bedroeven, en mag u eeuwig uitrusten van de strijd, eeuwig zingen van Zijn goedertierenheden. Ontvang een laatste hartelijke groet van uw minste vriend en broeder in onze dierbare Zaligmaker, Daan Kleen*