

Dr. G.A. Van den Brink loochent totale verdorvenheid en doodstaat van de mens, en leert een vals evangelie

Indien de wet niet scherpelijk ten dode wordt gepreekt, is en blijft het evangelie krachteloos en doet het geen kracht ten leve. Ofwel, waar de eerste man nog leeft daar kan de Tweede Man geen uitkomst en verlossing teweeg brengen. De rijke jongeling uit Matth.19vs16-17 en de wetgeleerde uit Luk.10vs25-29 die beiden met hun eerste man tot de Heere Jezus (de Tweede Man) kwamen, dachten het eeuwige leven te kunnen beërven door het betrachten van de werken der wet die volgens Rom.8vs3 door hun verdorven zondige vlees krachteloos was geworden. Beiden dachten als een dienstknecht te kunnen erven, terwijl Gods Woord en zelfs de burgerlijke wetten ons leren dat een mens alleen door kinder- (weder)geboorte kan erven. De wet brengt ons dus geen zegen en geen leven meer, dan alleen vloek, angst en veroordelingen. Hierom preekt de Heere Jezus hen de wet, door hen voor te spiegelen: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelf. En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven. Alstublieft! Wie met de werken der wet tot de Heere Jezus komt, kan dus zo'n antwoord verwachten. Christus sprak hen aan naar hoe volmaakt God hen zonder enige zonde in Zijn heilige wet had geschapen, en stuurt hen beiden met hun eerste man tenslotte naar huis. De werken en overtuigingen der wet baren dus geen enkel leven meer. Hierover schrijft de apostel dat het gebod (der wet), dat ten leven was, hetzelfde was hem ten dood bevonden, Rom.7vs10. Want, vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen(...) de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof (Gal.3vs10-12).

Vervolgens leert de apostel in Gal.3vs21 het volgende: is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre; want indien er een wet gegeven ware, die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Eenvoudig vertaald en uitgelegd staat hier wezenlijk; is dan Gods heilige Wet tegen het heilig Evangelie? Ofwel, zijn de ontdekkende werkingen van de noorderwind des Heiligen Geestes, die de zonden in het ontwaakte geweten van een verloren zondaar levend maken, dan tegen de bedekkende werkingen van de zuiderwind des Heiligen Geestes die een zondaar levend maken en in Christus Jezus de vergeving der zonden en zaligheid doet beërven? Dat zij verre; want indien er een wet gegeven ware, die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn.

Let wel, er zijn dus geen twee Heilige Geesten, maar Gods Woord spreekt van een tweërlei werking van God de Heilige Geest. U moest eens weten hoevelen er, met name in de achterban van onze gezindte, op grond vanuit allerlei valse dogma's en menselijke verzinsels die hen zondag aan zondag telkens weer opnieuw op misleidende wijze geleerd worden, nog steeds denken dat God door de ontdekkende werkingen van een verbroken wet een zondaar nog levend kan maken. Giet men dan ook nog nieuwe wijn in oude lederen zakken? Dit is dus gans onmogelijk. Want, zo redeneert men vervolgens: heeft dan een dood mens ook last van zijn zonden? Zie daar het begin van een verondersteld vals beginnend leven aan de ziel. Dat een ontwaakt geweten onderscheiden is van nieuw geestelijk leven, hebben ze nog nimmer van gehoord. Ze willen er ook niet van weten. Maar als een ontwaakt geweten het eerste teken van nieuw beginnend geestelijk leven is, was er voor de van zonde overtuigde Kaïn immers ook nog een hope ten eeuwige leven. Op dergelijke wijze probeer ik mensen die in deze valse theologie verstrikt zitten weleens te bevragen of een dood mens dan ook met een levend God in de hemel kan spreken? De meesten menen van niet, want een dood mens kan immers niets horen of opmerken. Ze vergeten echter de samenspraak die Kaïn na zijn broedermoord met een alwetend God in de hemel heeft gehad, lees Gen.4vs9-15. Daarbij vergeten ze ook deze woorden uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, volgens Luk.10vs30 "Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke, hem ook uitgetogen, en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten hem **half dood** liggen." Halfdood betekent in dit Schriftgedeelte, dood naar dat de mens in zonden ontvangen en geboren is, en levend naar dat God nog tot zijn geweten kan spreken. Hierom wordt ons geweten ook wel consciëntie genoemd. Rome leert halfdood vanuit een pelagiaanse uitleg dat de mens nog enigszins geschikt is om zichzelf met de hulp en kracht van Jezus Christus uit de dood kan oprichten. Helpende genade noemen we dit.

U zult zich wellicht afvragen waarom ik mijn weerlegging jegens Van den Brink op voornoemde wijze aanvang? Heel eenvoudig, omdat hij de geestelijke doding der wet in zijn zielsmisleidende onderwijs overslaat. Dit kwam in zijn betoog van 45 minuten over de wedergeboorte ook geheel niet aan de orde. Hoe wordt ik wedergeboren? Namelijk, door de werking van het heilig evangelie. Na driekwartier luisteren weten zijn hoorders uiteindelijk nog niets, omdat er niet gesepareerd wordt. Allerlei rechtzinnige uitspraken die hun doel missen worden genoemd, men kan er vele

kanten mee uit. Kohlbrugge zou zijn uitleg van de heilsleer, een leer met een schijn van godzaligheid hebben genoemd. Van den Brink noemt bijvoorbeeld wel dat de wet als tuchtmeester een zondaar tot Jezus Christus heen drijft, maar in zijn vele aansporingen om tot de Heere Jezus te gaan loochent hij de totale verdorvenheid en doodstaat waarin de mens is gevallen. Ten diepste verkondigt en verdedigt Van den Brink een roomse heilsleer van helpende genade door een dood mens aan het werk te zetten. Moet een prediker dan niet oproepen tot geloof en bekering? Jazeker wel, want dit eist God in Zijn Woord, maar Van den Brink verzwijgt en loochent dat een mens niet meer bij machte is om zelf tot God in Christus Jezus te gaan. Wat God door Zijn heilige wet (gehoorzaamheid) en door het evangelie (geloof) in het hart van een verloren zondaar eist, schenkt Hij in en door het volbrachte werk en offer van Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus. Hierbij dienen we niet te vergeten dat de Heere Jezus Christus niet alleen een Middelaar is van verwerving, maar ook een Middelaar van toepassing. In zijn betoog over de wedergeboorte, en over het evangelie zonder kleine lettertjes, komt dit geheel niet ter sprake. Juist in de toepassing van het Heil wanneer God een verloren zondaar de zaligheid in Christus Jezus gaat schenken moet die zondaar eerst op geestelijke wijze worden afgesneden van de heerschappij der wet waarvan de ondergang in het badwater van de doop een afschijnsel is. Ik wil dit ook niet als voorwaarde laten klinken, maar het is hoe God zondaren zalig maakt. Ik bedoel met als voorwaarde laten 'klinken', dat wanneer het eenmaal in uw hart een onhoudbare nood is geworden, zoals bijvoorbeeld bij de gekruiste moordenaar naast de Heere Jezus, dan denkt u namelijk niet meer aan voorwaarden, want dan is er wezenlijk geen andere Weg meer tot behoudenis dan tot Hem te gaan, en kunnen geen twintig trekpaarden u meer tegenhouden en van Hem scheiden, waarbij alle vrees en veroordelingen der wet zijn geweken en u niemand meer ziet dan Jezus alleen. Door welk genadewonder God dit werkt kan u op dat moment ook niet verklaren, want uw verstand staat dan even stil van het onuitsprekelijke wonder. Deze geestelijke afsnijding bewerkstelligd God door de eis van Zijn heilige wet tot een volkomen gehoorzaamheid en de eis tot een waar geloof in Jezus Christus middels de boodschap van Zijn heilig Evangelie. En Die (Heilige Geest) gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven, Joh.16vs8-9. Hier komt een zondaar in een onhoudbare nood en droefheid om voor God in zijn veroordeelde hart vanwege zijn ongeloof en vele bedreven zonden en wanbedrijven, pas in deze geestelijke vernedering en boetvaardigheid is hij vatbaar voor de verlossende en verblijdende boodschap van het Evangelie. En juist dit element komt in zijn leringen geheel niet ter sprake. Dit duidt en betiteld de heer Gert Van den Brink dus als zijnde de kleine lettertjes van een voorwaardelijke evangeliebediening. Mag ik hierbij dan slechts één voorwaarde vanuit Gods Woord noemen: Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen den HEERE, uw God, hebt overtreden, en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden, onder allen groenen boom, maar gij zijt Mijner stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de HEERE, Jer.3vs13. Toch zeer wonderlijk dat God als de beledigde Partij verzoening gaat zoeken, echter ook met één voorwaarde, u mag niets meebrengen tot voldoening en betaling van de gemaakte schuld. Want, Deze is Mijn geliefde Zoon in Dewelke IK Mijn welbehagen heb, Hoort hem, Mat.3:17, Mat.17:5. Nu degene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid, Rom.4vs4-5.

Wezenlijk verloochend en verzwijgt Van den Brink de toepassing van het Heil in Christus middels de doop in de kruisdood van Jezus Christus, Rom.6vs3-7. Zie daar de boodschap van Zijn valse evangeliebediening. Voor wat betreft de toepassing van het Heil in Christus Jezus spreekt hij alleen over het levenmakende recht Gods maar tegelijkertijd wordt Gods dodende heilige recht, waarin God in Christus Jezus verheerlijkt is geworden, verzwegen, omzeild en onteert, want onder zijn bediening is men in staat zelf tot de Heere Jezus te gaan. Vanuit een verkapte Arminiaanse gedachtegang hebben de hoorders van Gert Van den Brink kennelijk nog steeds een vrije keus en wil. Wanneer je hem dit zult zeggen of voorspiegelen zal hij dit stellig ontkennen, anders zou hij binnen de HHK in zeer korte tijd brodeloos worden gesteld. Een moedige dominee als Johannes Bogerman had deze Arminiaan in zijn tijd in ieder geval persoonlijk met huid en haar de kerken uitgetrapt. Let wel, ik verdedig hiermee geenszins de vloekleer van de Ger. Gem. in Ned. met hun troosteloze vervloekte on-Bijbelse kerkelingen en beperkte aanbod van genade. De uitverkiezing Gods is enkel liefde, en derhalve geen smalle toegang tot het Koninkrijk der hemelen maar een wijd openstaande poort voor doodschuldige hoeren en tollenaars. Het is zeker waar dat, ten aanzien van de velen die verloren zullen gaan, omdat zij de boodschap van het heilig evangelie minachten en daarmee het gestorte bloed van de Heere Jezus Christus hebben vertreden en God daarmee voor een Leugenaar hebben gehouden, het maar een kleine kudde schapen is die zalig zal worden, maar daarentegen leert de Heilige Schrift ons ook dat God een grote schare kinderen heeft uitverkoren die niemand tellen kan. Gods Woord leert ons ook heel duidelijk dat die verkorenen op Zijn tijd en wonderlijke wijze zullen worden toegebracht uit allerlei volken, tongen, talen en natiën,

en derhalve de boodschap van het heilig evangelie naar hen allen moet uitgaan. Niemand uitgezonderd, want wij weten niet wie God heeft verkoren. Dit beseffende, dat er werkelijk niemand is die zichzelf geschikt kan maken of zichzelf ook maar enigszins verdienstelijk kan opstellen voor Gods genade. Want God zag uit de hoge hemel of er iemand wijs en verstandig was om Hem te zoeken, en er was niemand. Het is en blijft God Zelf Wiens ingewanden rommelen van barmhartigheid en in Christus Jezus het verlorene zoekt, en niet andersom. Hij is het Begin en het Einde, de Alfa en de Omega. Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage, Joh.6vs44.

Ten laatste nog deze boodschap aan een eenvoudige lezer en luisteraar die in zijn hart bedroefd en verward is geworden en door alle wind van leer, en de vele kerkelijke godsdienstige bomen uiteindelijk verdwaald is geraakt. Wordt niet terneergeslagen, maar laat u nooit misleiden, liever eerlijk onderwijzen, toets alles alleen aan het onfeilbare Woord Gods dat helaas door Gert Van den Brink werd misbruikt en tot zijn eigen verderf verdraait, en vermoei uzelf niet teveel met allerlei dogma's, leerstellingen en menselijke opvattingen. Want, wie heeft u gezegd dat u niet bent uitverkoren? Voor diegenen die uit vrije genade om niet zalig werden behoorde het bijvoorbeeld ook tot de middelen van hun verkiezing dat ze op het erf der kerk waren geboren, en dat ze onder het gepredikte Woords Gods mochten zitten, en dat ze een godvrezende moeder hadden die hen dagelijks over de dingen van de eeuwigheid vertelde. Vermoei u toch niet teveel met te filosoferen welke middelen wij allemaal onder de uitverkiezing denken te kunnen scharen. Wees gerust en verzekerd dat, wanneer God de boodschap van Zijn heilig evangelie in het uur der minne met een onweerstaanbare grote kracht tot u doet komen en u op dat moment in boetvaardigheid, een diepe droefheid en berouw uw zonden voor een alwetend heilig God zit te bewenen, en u op dat moment inleeft dat zo'n goddeloos zondig monster nooit bij zulk een heilig God kan wonen, en u innerlijk tot God zit te schreeuwen om Zijn genade, en u werkelijk niet meer weet hoe u zalig moet worden, vrees dan geenszins, want dan zal God u Zelf door Zijn Heilige Geest door een waar geschonken geloof Zijn lieve Zoon in uw helwaardige hart openbaren tot zaligheid, blijdschap en eeuwige vrede, waarbij een aanbidding tot God in uw ziel overblijft. Eerst beweende u uw bedreven zonden onder een veroordelende wet, maar dan mag u onder de ingestorte verbrijzelende liefde uw vergeven zonden bewenen aan de doorboorde voeten van uw Zaligmaker. Want deze liefde is de vervulling der wet, en deze liefde kan en wil ook niet meer zondigen. En deze liefde van Christus laat een vrederijk achter in uw geredde ziel, en een zeer lieflijke vrede waarvan u denkt die nooit meer voorbij zal gaan. Als u dit mag kennen en weten dan bent u zalig, trap en mate kan verschillen en is God alleen bekend, naar de mate van afsnijding zult gij ook door een waar geloof in Hem worden ingelijfd. Maar middels de minste mate van zulk een waar geschonken geloof bent u in Christus Jezus gerechtvaardigd en wedergeboren. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus (= zuiderwind ten leve) heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods (= noorderwind ten dode). Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zedende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. (Rom.8)

Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven; die van de straf voor eeuwig is ontheven;
Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor 't heilig oog des HEEREN is bedekt.
Welzalig is de mens, wien 't mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren,
En die in't vroom en ongeveinsd gemoed, geen snood bedrog, maar blank' oprechtheid voedt.

'k Bekend', o HEER, aan U oprecht mijn zonden; 'k verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden;
Maar ik beleed na ernstig overleg, mijn boze daân; Gij naamt die gunstig weg.
Dies zal tot U een ieder van de vromen, in vindenstijd, met ootmoed smekend, komen;
Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan.

Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven, of als een muil, door domheid voortgedreven;
Gebit en toom, door 's mensen hand bestierd, beteug'len 't woest en redeloos gediert';
Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen; wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezin;
Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd met Zijn weldadigheên.