

Kort verslag bezinningsbijeenkomst in de Johanneskerk te Leersum

Geachte lezer, voor hen die er niet waren enkele korte mededelingen. We begonnen wat later vanwege dat de meesten naar Doorn gekomen waren en nog niet wisten dat het daar niet door kon gaan vanwege asbestgevaar. Gelukkig konden we een andere (betere) locatie vinden in de Gereformeerde kerk te Leersum. Het leek erop alsof de vorst der duisternis zijn hand in deze dingen had. Dit was niet alleen mijn gevoel, maar ook van anderen. Want halverwege tijdens de lezing van A.W.C. Van Dijk viel tot overmaat van ramp het stroom uit in Leersum en omgeving. Na een korte onderbreking zijn we zonder microfoons doorgedaan. Wat moesten we God gedurig smeken of hij de verwoestende werken des satans gedurig zou willen verstoren en verbreken. Toch hebben we nog een enkele stonde onverdiend goed met elkaar mogen vertoeven. Waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, zal Ik in hen midden zijn.

Aan het einde van de middagpauze ging het stroom gelukkig weer aan. Later hebben we Gode zij dank geen narigheid meer gehad. Na de middag probeerden we na de gehouden lezingen een onderling gesprek op gang te brengen, wat soms niet eenvoudig was. Sommigen overheersten een beetje tot ergernis van anderen. Dan is het best moeilijk om zulke gesprekken tot ieders tevredenheid in goede banen te leiden. Anderzijds denk ik dat sommige eenzame zwervers onder ons niet helemaal recht verstaan worden. Voorheen had ik een bloemenlijn van ong. 50 klanten die ik met een rijder bediende met bloemen en planten. Als we dan 's avonds na de arbeid weleens in een chauffeursrestaurant zaten te eten, dan was dat een moment van rust en even bijkomen van de lange dag. Maar wanneer er dan een chauffeur naast ons kwam zitten die alleen reed, dan was de rust verbroken, want die eenzame trucker kon de hele dag met niemand praten....dan alleen 's avonds bij het eten. Dan keken we elkaar aan en dachten: *"ik wenste dat die man z'n klep even dicht kon houden."* (glimlach) Soort gelijke gedachten kon ik helaas van de geërgerde gezichten van sommigen aflezen. Maar wanneer ik weleens alleen de rit opging, dan verging het mij precies eender als toen met die eenzame trucker.

De man waar het om ging kan het wonder van genade aan hem geschonken en in hem verheerlijkt maar niet op en klein krijgen, en kan er maar niet van zwijgen. Het is waar dat niet iedereen even behouwen is en zijn pas weet in de onderlinge gesprekken, maar waar was de verdraagzaamheid onder ons? Als u weet wat geestelijke eenzaamheid is, werkelijk bijna met niemand te kunnen spreken, dan wordt je milder en verdraaglijker jegens een ander. De heer Van Dijk had na zijn lezing immers gezegd, dat er eventueel vragen gesteld mochten worden, of als er mensen waren die ter aanvulling van het gesprokene iets wilden zeggen.....mocht dat ook. Dit werd helaas niet door iedereen even goed verdragen. Wat kunnen sommigen die voor wat betreft de leer (net als ik) zeer lang gedwaald hebben, innerlijk van blijdschap en vreugde opspringen wanneer ze sommige genoemde zaken verklaard horen vanuit de zuivere leer der apostelen. Dan haal je elkaar uit, maar sommigen slaan dan wat door zonder dat ze dit van zichzelf doorhebben. Ik vond dit niet zo hinderlijk, maar toch wilde ik ook andere, misschien wat minder vrijmoedig, mensen enigszins aan het woord laten. Over het algemeen mocht ik wel geloven dat deze bezinningsdag bij de meesten goed bevallen was, sommigen onder ons mochten moed grijpen door het zien en spreken van de broeders, en werden vervuld met vreugde en blijdschap. God alleen al de roem, eer en glorie. We hopen op een spoedig vervolg, indien God het wil.

Enkele reacties van bezoekers, lezers en luisteraars

Van: L.K.

Verzonden: zaterdag 21 april 2012 (22:22 uur)

Aan: 'D.J. Kleen'

Onderwerp: even

O ja, wat ik nog vergat te zeggen... ik vond je persoonlijk verslag ook heel fijn...eerst was je denk ik heel gespannen, maar later ging het vlgs mij wel aardig makkelijk he !

Toen ging het spreken ook best goed hoor...je moest even over een drempel heen en ja een persoonlijk verslag is toch ook weer iets anders denk ik als een meditatie...en als het een beetje mag leven gaat het van zelf maar je kunt ook niets maken he...maar het ging goed hoor. Ik ben ook heel blij voor je dat je vrouw er bij was en ze had het ook best naar haar zin vlgs ons. Je hebt echt een lieve vrouw ben echt blij kennis met haar gemaakt te hebben!

Betreft mezelf ik was er gisteren zeer naar aan toe de aanvechtingen waren velen en zag vreselijk tegen vandaag op was vanmorgen voor dag en dauw wakker en heb echt liggen zuchten of het mocht gaan en niet om mezelf maar dat de Heere nu eens aan Zijn eer mocht komen en ook dat ik zelf nog eens verkwikt mocht worden. Vanmorgen was ik best gespannen maar vanmiddag mocht dat echt wel weg vallen en vooral onder het referaat van Van Dijk raakte het me tot in het diepste van mijn ziel en was het of hij dingen zo wist ja echt heel bijzonder was ook even heel ontroert daardoor ...oh oh hoe is het dan toch mogelijk he dat het is of hij daar ook vanaf weet...

Ook dat Van der Meer die woorden nu ook nog precies aan haalde in zijn gebed!

Nou groeten en een goede zondag

L.K.

Van: Teun

Verzonden: maandag 23 april 2012 (12:35 uur)

Aan: dkleenp@kliksafe.nl

Onderwerp: bezinningsdag

Hoi Daan,

Met enige lichte nieuwsgierigheid heb ik geluisterd naar de lezing.

Ik heb zaterdag veel aan jullie gedacht!

Ik hoop dat het voor de aanwezigen en voor jou een gezegende dag mocht zijn.

Ik mocht graag naar de oude Herman luisteren,(enige erkenning) ik begrijp dat mensen zich aan hem ergeren , maar ik had hem nog wel even langer willen horen.

Teun

Van: A.S.
Verzonden: maandag 23 april 2012 (09:17 uur)
Aan: D.J. Kleen
Onderwerp: Bijeenkomst Leersum

Daan,

Terugdenkend aan zaterdag dan vervuld het m'n ziel met heimwee. Het was een goed samenzijn. M'n slecht gehoor is een hindernis, waardoor ik het soms niet kon verstaan. Deze week vakantie om tot rust te komen. Ondanks de vreselijke hoofdpijn, ben ik blij geweest te zijn. Hopende en biddende God meerdere ogen zal openen en een getuigenis zal mogen uitgaan.

Met vr. gr.
A.S.

Van: J.T.
Verzonden: maandag 23 april 2012 (19:37 uur)
Aan: Daan Kleen
Onderwerp: RE: Kort verslag DJK van de bezinningsdag te Leersum, en de lezingen op mp3

Beste heer Kleen,

Via deze weg wil ik u nog dank zeggen (mede namens mijn vader) voor het organiseren van de dag van bezinning van zaterdag 21-04-2012. Wat betreft de enigszins wrange nasmaak die naar voren komt uit uw verslag vond ik het juist getuigen dat er ondanks de felle bewoordingen niet verbitterd op elkaar gereageerd werd. Dit vond ik juist een groot getuigenis, dat ondanks dat u sommigen enigszins moest afremmen dit geen verbittering opriep bij de persoon in kwestie! Dat was een getuigenis op zichzelf!

Hopelijk kunt u meer van zulke dagen organiseren met diverse thema's. Dhr. van Dijk sprak mij in het bijzonder aan om zijn zakelijke en hedendaagse taalgebruik, zonder oppervlakkig te worden.

Zoals hij aangaf in het eerste punt is het goed om de taal van de Bijbel en niet de taal van het gezelschapsleven te gebruiken.

Al met al kijken de bezoekers terug op een geslaagde dag.

Hopelijk mogen er nog een aantal van deze dagen volgen!

J.T.

Van: VDB
Verzonden: dinsdag 24 april 2012 (08:58 uur)
Aan: dkleen@kliksafe.nl
Onderwerp: RE: Kort verslag DJK van de bezinningsdag te Leersum, en de lezingen op mp3

Geachte broeder,

Wanneer is de volgende meeting? Ik kijk er naar uit! Waar woont dhr. van Wijngaarden? Ik kreeg echt een betrekking op die man! Wat kan hij een stukken vertellen, kostelijk. Wil hem graag een keer opzoeken.

Groet, VDB