

Van: J.A.S.

Verzonden: maandag 20 September 2010 (04:57 uur)

Aan: 'D Kleen'

Onderwerp: Waarin verschilt de prediking?

Beste DWW *alias* DJK,

Zoals je merkt kom ik niet zo veel meer op refoforum. De reden zal je wel kunnen raden. Wat betreft jouw berichtjes, daar heb ik wel eens wat over nagedacht. Vaak wel met instemming. Ik vermoedt wel dat je de algemene trend op het refoforum ook wel ziet: Wat recht is wordt krom gemaakt en wat krom is moet maar recht gedraaid worden? Helaas het is de praktijk die ik opmerk. Kom niet te na aan de vroomheid der forummers. Over het algemeen gesproken dan. Er zijn uitzonderingen, gelukkig! Ik weet niet van welke kerk je bent, maar dat doet er in feite helemaal niet toe. Ik ben zelf interkerkelijk, zoals ik het dan noem. Waar de Waarheid wordt verkondigd wil ik graag zijn, of dat nu GGiN is of GG of wat anders. Wat me treft is hetgene wat me toeschijnt als een laatste poging van de satan door dominees te gebruiken die zeer nabijkomend kunnen preken. Toch moet en mag ik soms opmerken dat er iets mist. Ik denk dat je het wel begrijpt? Dit acht ik soms gevaarlijker als een openlijke dwaling die iedereen doorziet. Eerder heb ik je er eens over aangesproken over ds. K. Veldman. Ik wil niet over zijn staat oordelen, laat dat duidelijk mogen zijn. Maar toch..., hij preek zo zwaar...vind je niet? Zwaar is wel een nare term. Ik houd er niet zo van. Het moet wel klaar en waar zijn, en dan citeer ik met deze woorden ds. J. Goudriaan die nu in Ede staat.

Mijn vraag is nu of je iets kunt zeggen of jij iets vindt in de prediking van ds. Veldman. Ik niet. Nee. Wel dat het zo 'zwaar' klinkt, en zo weinig een grootmaken en aanwijzen van het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ook zo weinig de innerlijke gangen en wegen die God met Zijn volk houdt. Hij lijkt meer een wetsprediker dan een Evangelieprediker. Dat kan vanzelf wel, maar het moet toch niet puur Wet zijn zonder Evangelie, en zonder de bevindingen van de Kerk? Ja, ik weet het, een standenprediking moet men niet meer, maar toch kan deze zo profijtelijk zijn voor het zielenonderwijs. Tegenwoordig weten velen niet meer hoe God een mens bekeerd. Begrijp je wel?

Deze zelfde ietwat eenzijdigheid merk ik ook wat bij D.M. Lloyd-Jones. Het raakt ten diepste niet de wortel. maar goed, dat kan ook aan mij liggen. Maar omdat ik weinig mensen tref die de oude waarheid onverkort willen vasthouden heb ik de vrijmoedigheid genomen om hier iets meer over te schrijven. Het is waar: Niet iedereen is vatbaar voor het onderscheiden luisteren en God kan in die gevallen soms ook een dominee tot onderwijs gebruiken tot bekering. Maar dat is niet de gewone Weg. Misschien moeten we wel zeggen dat dat meer op de woeste weg is... Dat is geen gebaande weg, maar dat is een weg die gebaand is door voor de Kerk door de Koning van de kerk. Beschouw dit niet als een aanvallend berichtje. Het zijn slechts wat opmerkingen die ik mocht leren opmerken. Laten de dit altijd bedenken, zolang de Waarheid niet in het geding is: dat de een de ander uitnemender achtte als de ander.

Hartelijk gegroet,

J.A.S. *alias* DIA

Van: DJK

Verzonden: maandag 4 Oktober 2010 (16:09 uur)

Aan: 'J.A.S.'

Onderwerp: Re: Waarin verschilt de prediking?

Geachte J.A.S. *alias* DIA,

Je vroeg me een antwoord omtrent de prediking van ds. K. Veldman, waarin deze verschilt ten opzichte van de leer der Afscheiding. Als je ds. KV recht wil verstaan in zijn leer, moet je eigenlijk eerst zijn leerdiensten beluisteren, over de HC, DL en de NGB.

<http://preken.dewoesteweg.nl/index.php?dir=./Ds.%20K.%20Veldman>

Daarnaast kan ik je zijn (door mij) geselecteerde preken over de zendbrieven der apostelen ook hartelijk aanbevelen. Deze staan helemaal onderaan. Om een lang verhaal kort te maken, zal ik dit verschil proberen te verduidelijken vanuit het teken van Jona den Profeet. Jona was een kind en een geroepen knecht Gods die nooit meer verloren kon gaan. Maar in het beeld van zijn leven toen hij van God naar Ninevé moest, ligt duidelijk een geestelijk beeld van hoe God een zondaar van dood levend maakt. Dit moet immer verklaard worden vanuit en overeenkomstig de rechtvaardigingsleer der apostelen, met name die van Paulus zoals verwoord in zijn Romeinen en Galatenbrief. Jona(= de zondaar) overtreed het gebod des Heeren, en vlucht weg op een schip. Jona gaat slapen in het scheepsruim, terwijl het buiten begint te stormen. Een ziel voelt van nature niets van de donder van Gods heilige wet. Door de wet is de kennis der zonde, zegt Paulus in Rom. 3:20. Maar als het gebod der wet gekomen is, dan is de zonde levend geworden, zegt dezelfde apostel in Rom. 7. God moet dus zijn gebod inbrengen, anders blijft de zondaar de doodslaap slapen met de rest van de gehele wereld. De door God gestuurde kapitein van het schip maakt Jona wakker, en roept Jona op te bidden tot zijn God, en Jona komt met een verschrikt en ontwaakt geweten aan dek. Jona ziet en gevoelt dat de storm is om zijnentwil. Maar elke ontdekking/ontwaking is nog geen overbuiging. Jona ziet dat het geroei der scheepslieden(= beeld van: goede werken, gereformeer, gebeden en tranen) niet helpt. Jona wordt, als de nood op zijn hoogst is, ingewonnen om zichzelf overboord te laten werpen. Jona in de golven van Gods toorn, gaat voor eigen beleving verloren, (als in een punt des tijds), en de zee was gestild van haar verbolgenheid.

Maar dan, als Jona in de golven van Gods toorn dreigt om te komen, beschikt God een Vis tot zijn behoudenis, die Jona inslikt, waarop Jona één plant ofwel één lichaam met de Vis wordt, en in aanbidding tot God het Avondmaal des Heeren in de buik van die vis mag houden (lees Jona 2). De zondaar bewondert daar het wonder dat die grote Vis (=Ichtios) hem voor was gegaan tot zijn redding. Na drie dagen spuugt de Vis hem op het droge, en daar staat een gehoorzame Jona op het strand, en de Vis zwemt weg met de overtreding van Jona in zijn buik, zover als het oosten verwijderd is van het westen. Lees nu deze geschiedenis van Jona eens door deze woorden uit de leerbrief van de apostel Paulus die hij schrijft aan de gemeente van Rome.

Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkewijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem, Rom. 6:3-9.

Toepassing

Welnu, de Ger. Gem. en GGiN, en OGG redeneren en leren dat, Jona(= beeld van de overtuigde zondaar) met een ontwaakt/ontdekt geweten op het dek van het schip alrede wedergeboren is, terwijl ds. KV (en ik met hem) vanuit de leer der apostelen en der reformatoren leren dat, de zondaar pas wederom geboren is wanneer hij met Hem geestelijk door de doop (=kruisdood) van Christus gestorven is, (lees Rom. 7:4), als in een punt des tijds, de schuld en de vloek in de buik van de vis begraven(versta Rom. 8 vers 3: *mijn zonde veroordeelt in Zijn vlees*) en met Hem is opgestaan door geestelijke inlijving tot een nieuw leven uit Hem en door Hem, overkleed zijnde met Zijn gerechtigheid, Zijn gehoorzaamheid, en Zijn heiligheid. Tussen het dek van het schip en het strand, ligt Gods verborgen heilige recht, waar het onderwerp des geloofs ingelijfd wordt in het Voorwerp des geloofs, beste Dia. Wanneer God Zijn gerechtigheid had, toen pas was de zee gestild van haar verbolgenheid. En toen pas kon God Jona Zijn barmhartigheid bewijzen door die grote Vis. Niet eerder! Dit recht wordt bij de Afscheiding omzeilt, gebogen, ontheiligt en gruwelijk onteert, omdat men daar zegt, dat de overtuigde zondaar op het dek van het schip aan de zijde Gods alrede gerechtvaardigd is. Als dit waar was, dan zou God ophouden te bestaan, omdat God in deze weg niet meer aan Zijn recht en geheel niet aan Zijn eer komt. Waarom? Omdat Zijn rechtvaardigheid, Zijn billijk ontstoken toorn en gramschap omtrent Jona's overtreding jegens Zijn heilige wet, en Zijn heiligheid gekrenkt zouden worden. Want, in de verheerlijking van al Gods deugden ligt Gods eer verklaard, en daaraan hangt de zaligheid van Zijn verkoren Kerk. God is niet alleen barmhartig, maar ook rechtvaardig, beste Dia. God kon Zijn eigen lieve Zoon in de verwerving van die Zaak niet sparen, evenmin kan Hij dat bij een verkoren zondaar wanneer Hij deze verworven zaak aan zijn verloren ziel door de Heilige Geest gaat toepassen. Christus moest in gehoorzaamheid gedood worden onder de vloek en toorn van Gods heilige wet, en de verkoren zondaar moet in ongehoorzaamheid (geestelijk) gedood worden, wil hij ooit met Christus op kunnen staan uit het graf van zijn zonden.

Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde, Rom. 6:7.

Hartelijke groet,
D.J. Kleen