



Thomas Watson

Over de macht Gods

De volgende eigenschap is Gods macht. "Zo het aan de kracht komt, zie, Hij is sterk", Job 9:19. In dit hoofdstuk van Job vinden wij een prachtige beschrijving van Gods macht. "Zie, Hij is sterk." Het Hebreeuwse woord voor "sterk" geeft een overwinnende, heersende macht aan: "Hij is sterk." Hier wordt de overtreffende trap bedoeld, namelijk: Hij is de sterkste. Hij wordt genoemd El-Shaddai, God Almachtig, Genesis 17:1. Zijn almacht is hierin gelegen, dat Hij alles kan doen wat mogelijk is. Godgeleerden maken onderscheid tussen *autoriteit* en *macht*. God heeft ze beide.

I. Hij heeft over de mens een soeverein recht en gezag.

Hij kan met het schepsel doen wat Hem behaagt. Wie zal met God twisten? Wie zal Hem vragen waarom Hij iets doet? "Hij doet naar Zijn wil met het heil des hemels en de inwoners der aarde, en er is niemand, die Zijn hand afslaan of tot Hem zeggen kan: Wat doet Gij?", Daniël 4:35.

God zit als Rechter in het hoogste gerechtshof, Hij roept de vorsten der aarde voor Zijn rechtbank en Hij is niet verplicht de redenen van Zijn doen en laten op te geven. "Hij vernedert dezen en verhoogt genen", Psalm 75:8. De zaligheid en de rampzaligheid heeft Hij beide in Zijn macht. Hij heeft de sleutel van het recht in Zijn hand, om in de vurige helse gevangenis op te sluiten wie Hij wil. Hij heeft ook de sleutel der genade in Zijn hand, om de hemelpoort te openen voor wie Hij wil. De Naam Die op Zijn kleed geschreven is, is Koning der koningen en Heere der heren, Openbaring 19:16. Hij heerst als Opperheer en wie kan Hem ter verantwoording roepen? "Ik zal al Mijn welbehagen doen", Jesaja 46:10.

De wereld is Gods bisdom en zal Hij niet doen wat Hij wil in Zijn eigen rijksgedebied? Hij was het Die koning Nebukadnézar gras liet eten en Die de engelen die gezondigd hadden in de hel wierp. Hij was het Die het hoofd van het Babylonische rijk verbrak. "Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o, morgenster. Uw praalvertoning is nedergestoten tot in het graf", Jesaja 14:12, 15. (Eng. vert.) Die de zee haar palen stelt en de hoogmoed der golven breidelt, Job 38:11. God is de allerhoogste Koning, alle macht heeft zijn oorsprong in Hem. "De machten die er zijn, die zijn van God geordineerd", Romeinen 13:1. Koningen hebben hun kroon van Hem. "Door Mij regeren de koningen", Spreuken 8:15.

II. Zoals God autoriteit bezit, heeft Hij ook oneindige macht.

Wat is autoriteit zonder macht? "Hij is sterk van kracht", Job 9:4. Deze macht van God kan men zien:

1. In de schepping. Scheppen vereist een oneindige kracht. De hele wereld kan geen vlieg maken. Gods macht blijkt duidelijk in het scheppen, omdat Hij geen instrument nodig heeft

om mee te werken; Hij kan zonder gereedschap werken, omdat Hij geen grondstoffen nodig heeft om die te bewerken. Hij schept eerst de grondstof en bewerkt die dan. Hij maakt ook zonder te arbeiden. "Hij spreekt en het is er", Psalm 33:9.

2. De macht van God kan men zien in de bekering van zielen. Dezelfde kracht die Christus uit het graf ten hemel trok, trekt een zondaar tot God, Efeze 1:19. In de bekering wordt zelfs een grotere kracht aangewend dan in de schepping. Toen God de wereld schiep, ondervond Hij geen tegenstand; zoals er niets was om Hem te helpen, zo was er ook niets dat Hem hinderde. Maar als Hij een zondaar bekeert, ondervindt Hij tegenstand. Satan staat Hem tegen en het hart werkt Hem tegen; een zondaar is vijandig tegen bekerende genade. De wereld was het werk van "Gods vingers", Psalm 8:4. Bekering is het werk van "Gods arm", Lukas 1:51. In de schepping deed Gods slechts één wonder: Hij sprak het woord. Maar in de bekering verricht Hij veel wonderen: de blinde wordt ziende gemaakt, de dode wordt opgewekt, de dove hoort de stem van de Zoon van God. O, die oneindige macht van Jehowah! Voor Zijn scepter bedekken de engelen hun aangezicht en vallen voor Hem neer. Koningen werpen hun kroon aan Zijn voeten. "Hij roert het land aan en het versmelt", Amos 9:5. "Hij beweegt de aarde uit haar plaats", Job 9:6. Een aardbeving doet de aarde op haar grondvesten beven, maar God heeft haar uit haar plaats; Hij kan de aarde uit haar centrum bewegen. Hij kan doen wat Hij wil; Zijn macht is even groot als Zijn wil.

Als de macht van de mensen zo groot was als hun wil, wat zouden ze dan van de wereld maken! Gods macht is even uitgestrekt als Zijn wil. Hij kan met één woord de pin uit het wiel van de schepping trekken en de as doen breken. "Hij kan boven bidden en denken doen", Efeze 3:20. Hij kan natuurkrachten opschorten. Hij sloot de muilen der leeuwen toe; Hij zorgde dat het vuur niet verbrandde; Hij deed de wateren op een hoop stilstaan; Hij deed de zon tien graden teruggaan op Achaz's zonnewijzer, Jesaja 38:8. Wat kan de Almacht tegenhouden? "Die den geest der vorsten als druiven afsnijdt", Psalm 76: 13. Hij stelt Zich tegen Zijn vijanden; Hij haalt de vaandels en banieren van hun trots omlaag, maakt hun raadslagen tot zothed, verbreekt hun strijdkrachten; en Hij doet dit met gemak, met een wenk van Zijn hand; "met Zijn adem", Psalm 33:6, Jesaja 40:24; één wenk van Zijn ogen is er slechts nodig voor God om Zijn vijanden te vernietigen. "De HEERE zag op het leger der Egyptenaars in de kolom des vuurs en der wolk en Hij verschrikte het leger der Egyptenaars", Exodus 14:24. Wie zal Hem in Zijn loop stuiten?

God gebiedt en alle schepselen in de hemel en op de aarde gehoorzamen Hem. Xerxes, een Perzische vorst, gooide veters in de zee, toen de golven steeds aanzwollen, alsof hij de wateren wilde binden, maar God spreekt slechts en de wind en de zee gehoorzamen Hem. Indien Hij slechts een woord spreekt, strijden de sterren in hun loop tegen Sisera. Indien Hij slechts met de voet stamp, staat onmiddellijk een leger engelen gereed ten strijde. Wat kan almachtige kracht al niet doen?

"De HEERE is een Krijgsman", Exodus 15:3. "Gij hebt een arm met macht", Psalm 89:14. Gods kracht is een heerlijke kracht, Kolossenzen 1:11. Het is een onweerstaanbare kracht. "Wie heeft Zijn wil wederstaan?", Romeinen 9:19. Met Hem te strijden is alsof de doornen zich in slagorde stellen tegen het vuur, of: alsof een zwak kind zou strijden tegen een aartsengel. Als de zondaar eenmaal in Gods ijzeren net is gevangen, is er geen ontkomen mogelijk. "Er is niemand, die uit Mijn hand redden kan", Jesaja 43:13. Gods macht is onuitputtelijk; nooit wordt zij verminderd en niets gaat verloren.

Als de mensen hun krachten gebruiken verzwakken ze, maar God heeft een eeuwige bron van kracht in Zichzelf, Jesaja 26:4. Hoewel Hij Zijn pijlen op Zijn vijanden verschiet, verbruikt Hij toch Zijn kracht niet, Deuteronomium 32:23. "Hij wordt noch moede noch mat", Jesaja 40:28.

God kan toch niet alles doen, want Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

Antwoord. Hoewel God alle dingen kan, kan Hij niet iets doen dat de heerlijkheid van Zijn Godheid bezoedelt. Hij kan niet zondigen; Hij kan geen dingen doen die met elkaar in strijd zijn. De God der waarheid te zijn en toch Zichzelf verloochenen, is met elkaar in strijd.

Eerste gebruik.

Aangezien God oneindig in macht is, laten wij Hem dan vrezen. Wij vrezen toch degenen die macht hebben. "Zult gijlieden Mij niet vrezen? spreekt de HEERE; zult gij voor Mijn aangezicht niet beven?", Jeremia 5:22. Hij is de Machtige om onze ziel en ons lichaam in de hel te werpen. "Wie kent de sterkte Uws toorns?", Psalm 90:11. Dezelfde adem Die ons heeft voortgebracht, kan ons ook weer wegnemen. "Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur, en de rotsstenen worden van Hein vermorzeld", Nahum 1:6. Salomo zegt: "Waar het woord des konings is, daar is heerschappij", Prediker 8:4. Nog veel meer geldt het, waar het Woord Gods is. O, laten wij deze machtige God vrezen! De vreze des HEEREN zal alle lagere vrees uitdrijven.

Tweede gebruik.

Bezie toch eens de jammerlijke toestand van de goddelozen.

1. Deze macht van God is niet in hun voordeel.
 2. Deze macht is tegen hen.
-
1. Deze macht van God is niet vóór hen. Zij hebben geen verbond met God, daarom hebben ze geen grond om Zijn macht voor zich op te eisen. Zijn macht is niet tot hun verlossing. Hij heeft de macht de zonden te vergeven, maar Hij zal Zijn macht niet aanwenden voor een onboetvaardig zondaar. Gods macht is als een arendsvleugel om Zijn kinderen naar de hemel te voeren, maar wat voor nut is daarin voor de goddelozen? Een man zal zijn kind in zijn armen over een gevaarlijke rivier dragen, maar hij zal toch geen vijand dragen? Gods macht wordt niet aangewend om degenen die tegen Hem strijden te helpen. Als ellende over de goddelozen komt, hebben ze niemand die hen helpt; zij zijn als een schip in de storm, zonder loods en ze lopen stuk op de rotsen.
 2. Deze macht van God is tegen de goddelozen. Gods macht is niet het schild voor de zondaar om hem te beschermen, maar een zwaard om hem te verwonden. Gods macht zal de zondaar met ketenen binden. Zijn macht dient om het onrecht aan Zijn lankmoedigheid gedaan te wreken. Hij is de Almachtige om de zondaar te verdoemen. Welnu, in welke toestand een ongelovige ook is, Gods macht wordt tegen hem gebruikt, en "vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods", Hebréeën 10:31.

Derde gebruik.

Degenen die niet in de macht van God geloven, worden hier vermaand. Men zegt wel: wij twifelen niet aan Gods macht, maar aan Zijn wil. Maar toch is het Zijn macht die men in twijfel trekt. "Zou Mij enig ding te wonderlijk zijn?", Jeremia 32:27. Men twijfelt door ongeloof, alsof de arm van Gods macht verkort zou zijn en alsof Hij niet zou kunnen helpen in hopeloze gevallen. Neem de macht van een koning weg, en men maakt hem koning af; ontnem de Heere Zijn macht en Hij is niet langer God. En toch zijn wij hieraan zo schuldig!

- Heeft Israël niet getwijfeld aan Gods macht? "Zou God een tafel kunnen toerichten in de woestijn?", Psalm 78:19. Zij dachten dat de woestijn een geschikter plaats was om graven te delven dan een tafel toe te richten.

- Heeft Martha Christus' macht niet in twijfel getrokken? "Hij heeft vier dagen aldaar gelegen", Johannes 11:39. Als Christus daar geweest was toen Lázarus nog ziek was, of toen hij pas gestorven was, dan zou Martha er niet aan getwijfeld hebben of Hij zou hem hebben kunnen opwekken; maar hij lag al vier dagen in het graf en nu scheen zij Zijn macht in twijfel te trekken. Christus moest evenveel moeite doen om haar geloof te verlevendigen als om haar dode broer op te wekken.
- Mozes beperkte Gods macht door ongeloof, hoewel hij een heilig man was. "Zeshonderd duizend te voet is dit volk, in welks midden ik ben; en Gij hebt gezegd: Ik zal hun vlees geven, en zij zullen een gehele maand eten! Zullen dan voor hen schapen en runderen geslacht worden, dat voor hen genoeg zij? Zullen al de vissen der zee voor hen verzameld worden, dat voor hen genoeg zij? Doch de HEERE zeide tot Mozes: Zou dan des HEEREN hand verkort zijn?", Numeri 11:21-23. Het is een grote belediging voor de HEERE, als men Zijn macht miskent.
- Dat mensen aan Gods macht twijfelen, blijkt ook uit het feit dat zij slinkse wegen bewandelen. Want zij zouden in hun handel geen bedrog plegen en valse gewichten gebruiken, als zij in de macht van God geloofden die voor hen kan zorgen. Of als men meer op tweede oorzaken vertrouwt dan op God. "Hij zocht den HEERE niet in zijn krankheid, maar de medicijnmeesters", 2 Kronieken 16:12.

Vierde gebruik.

Aangezien God oneindig in macht is, laten wij er ons dan toch voor hoeden ons hart tegen Hem te verharderen. "Wie heeft zich tegen Hem verhard en vrede gehad?,, Tob 9:4. Job daagt alle schepselen in hemel en op aarde uit. Wie heeft zich ooit tegen God aangegord en is als overwinnaar tevoorschijn gekomen? Want als iemand hardnekkig doorgaat met één of andere zonde, is dat zijn hart verharderen tegen de Heere en een oorlog ontketenen tegen de hemel. Laat zo iemand bedenken dat God de El-Shaddai, de Almachtige is; Hij zal hen die Hem tegenstaan zeker te sterk zijn. "Hebt gij een arm gelijk God?" Job 40:4.

Degenen die niet willen buigen voor Zijn gouden scepter zullen verbroken worden met Zijn ijzeren roede.

Julianus verhardde zijn hart tegen God, Hij wederstond Hem in Zijn aangezicht, maar hoe liep dat tenslotte voor hem af? Had hij voorspoed? Toen hij in de strijd gewond raakte, wierp hij zijn bloed naar boven en zei tot Christus: Vicisti Galilaeen! "O, Galileër, Gij hebt overwonnen!" Ik erken Uw macht, Wiens Naam en waarheid ik heb tegengestaan. Zal dwaasheid tegen wijsheid strijden; zwakheid tegen macht, de eindige tegen de Oneindige? O, pas toch op dat u uw hart niet tegen de Heere verhardt. Hij kan legioenen engelen zenden om Zijn twist te beslechten. Het is beter om tot God te gaan met tranen in uw ogen dan met wapens in uw hand. U kunt Hem eerder overwinnen met boete en berouw dan met opstand.

Vijfde gebruik.

Tracht deel te krijgen aan God en dan wordt Zijn heerlijke macht voor u aangewend. Hij belooft plechtig dat Hij geheel de macht van Zijn Godheid aan zal wenden ten goede van Zijn volk. "De HEERE der heirscharen, de God van Israël, is Israëls God", 1 Kronieken 17:24. Deze almachtige kracht Gods is een wonderlijke ondersteuning en troost voor de gelovige. Simsons raadsel was: "Zoetigheid ging uit van den sterke", Richteren 14:14; zo komt ook uit de deugd van Gods macht, uit die Sterke, zoetigheid voort. Dat geeft in verschillende gevallen troost.

- (1) Troost in geval van sterke verdorvenheden. "Mijn zonden", zegt een kind van God, "zijn machtig veel. Ik heb geen kracht tegen die menigte die tegen mij opkomt; ik bid en

verootmoedig mijn ziel met vasten, maar mijn zonden komen steeds weer in mij terug." Maar, ziel, geloof u in de macht van God? De sterke God kan uw sterke verdorvenheden overwinnen; hoewel de zonden u te sterk zijn, voor Hem zijn ze dat niet. Hij kan harde harten week maken en doden opwekken. "Zou iets voor den HEERE te wonderlijk zijn?", Genesis 18:14. Maak Zijn macht gaande door geloof en gebed. Zeg: "*Heere, het is niet tot Uw eer dat de duivel zo'n sterke macht in mij zou bezitten; o, breek toch de kop van deze leviathan. Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U.*"

- (2) Troost in geval van sterke verzoeking. Satan wordt de *sterkgewapende* genoemd, maar denk toch aan de macht van God. Christus wordt genoemd: "De Leeuw uit de stam van Juda." Hij heeft de slang de kop vermorzeld aan het kruis. Satan is een geketende, overwonnen vijand. Michaël is sterker dan de draak.
- (3) Troost in geval van zwak geloof en vrees voor afvallen. "Ik bid, maar ik kan niet krachtig roepen. Ik geloof, maar de hand van mijn geloof trilt en beeft." Kan God dan het zwakke geloof niet versterken? "Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone", 2 Korinthe 12:9. Maar ik vrees dat ik het niet volhoud. Christen, geloof u niet in de macht van God? Heeft de Heere uw genade tot nu toe niet in stand gehouden? Moogt u dan niet een Eben-Haëzer oprichten? God heeft tot nu toe uw genade bewaard als een vonk in de grote oceaan; en is Hij niet in staat die nog steeds te bewaren? "Wij worden in de kracht Gods bewaard", 1 Petrus 1:5. Gods genade vergeeft ons, maar Zijn macht bewaart ons. Hij Die door Zijn kracht de sterren vasthoudt dat zij niet uit hun loop vallen, behoudt ook onze genade opdat zij niet ontbreke of tenietgedaan worde.
- (4) Troost in geval van gebrek aan onderhoud. God kan de olie in de kruik vermeerderen; Hij kan op een wonderlijke wijze de voorraad aanvullen. Kan Hij Die voor de vogelen des hemels zorgt, Zijn kinderen niet onderhouden? Kan Hij Die de leliën bekleedt, Zijn lammeren niet kleden?
- (5) Troost met het oog op de wederopstanding. Het schijnt moeilijk te zijn om te geloven dat de lichamen van mensen nadat zij door de wormen gegeten zijn, door wilde dieren of vissen verslonden of tot as verbrand zijn, weer alle zullen opgewekt worden; maar als wij in de macht van God geloven, is dat geen groot wonder. Wat is groter: scheppen of uit de dood opwekken? Hij Die een lichaam uit niets kan maken, kan het weer in alle delen herstellen als het vermengd en samengevoegd is met andere substanties. "Bij God zijn alle dingen mogelijk, Matthéüs 19:26. Als wij het eerste artikel van de geloofsbelijdenis geloven: dat God de Almachtige is, zullen wij zonder meer het andere artikel, namelijk de wederopstanding der doden, geloven. God kan vanwege Zijn macht de doden opwekken en Hij moet hen wel opwekken vanwege Zijn waarheid.
- (6) Het is troostvol met betrekking tot de Kerk des Heeren. Hij kan haar redden en bevrijden als zij verdrukt wordt. De vijanden kunnen wel de macht in handen hebben, maar "God zal het overblijfsel der grimmigheden opbinden", Psalm 76:11. Hij kan óf de macht van de vijand beperken óf deze verijdelen. "Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?" God kan Jeruzalem een verheuging scheppen, Jesaja 65:18. De Kerk wordt bij Ezechiël vergeleken met dorre beenderen, maar God liet de Geest in hen komen en zij werden levend, Ezechiël 37:10. Het schip der Kerk moge geslingerd worden vanwege de zonde die er nog in is, maar het zal niet in stukken breken, omdat Christus er ook in is! "God is in het midden van haar", Psalm 46:6. Al de doodsangsten die de Kerk doorstaat, zullen haar verlossing helpen bevorderen.